

FOTO IMPRESSIE BUSREIS NAAR MONÓVAR 20 MEI 2011



Om 8:30 instappen bij de Carrefour....



De eerste stop is een
bezoek aan de
Salvador Poveda bodega







Na de gezellige rondleiding,
werd er vrolijk
van de wijn geproefd...



Maar nu willen we toch, als echte
Hollanders eerst koffie.....





Een bezoek aan het geboortehuis, tevens museum, van de bekende schrijver Azorin.....





Een wandeling door de
oude straatjes van
Monóvar...







Na de vermoeiende
wandeling ,
gezellig lunchen....



Met onze eigen
"club accountant" erbij
kon er vlotjes worden
afgerekend.....





Hartelijk dank aan de gemeente El Campello
voor de organisatie
van deze gezellige dag !