

Foto impressie busuitstap Murcia 29 juni 2012



Om 09:00 was de bus vertrokken
en de stemming zat er al meteen goed in





Na de bustoer door de stad , direct op zoek naar koffie en schaduw



Hierna , onder begeleiding van een gids , een wandeling door het centrum





En een bezoek aan de imposante kathedraal....





Rondkijken en luisteren naar de gids, maar wel op een plekje in de schaduw





Tijdens de lunch was het een gezellige boel..





**Daarna weer de bus in , op weg naar het
"Convento de Santa Catalina"**





DE BUITEN TEMPERATUUR !!!!!!!





Tijdens de terugreis waren een aantal "senioren" heel stilletjes



Met dank aan de Gemeente El Campello voor het organiseren van deze uitstap naar Murcia.

