

Foto-impresie

Fallas feesten Valencia 18 Maart 2013



Vertrek van de bus
was al om 08:30



Het prestigieuze
"Ciudad de las Artes
y las Ciencias"



van de Valenciaanse
Architect
Santiago Calatrava



Bij de "Torres de Serranos" begint de stadswandeling met onze eigen gids Sergio





De prachtige dakconstructie van de overdekte markt





Op weg naar de "Mascletá"
komen we langs een aantal
"Fallas" poppen



Bij dit "knalvuurwerk" waren
we zeker niet alleen



Tussendoor tijd
voor de lunch



Na de lunch opnieuw
het prachtige Valencia
verkennen





Elke "fallas" is een waar kunstwerk





In traditionele klederdracht brengt men de bloemenhulde bij de Basiliek van La Virgen de los Desamparados





Na afloop van de
festiviteiten
gaat iedereen
huiswaarts



We kunnen weer terugkijken op een
gezellige dag in Valencia