

Foto-impresie (Stads)wandeling Biar



Met 31 deelnemers maken we ons op voor een
bezoek aan Biar ,
een "pareltje" in de provincie Alicante



De kapel van Madre de Garcia



Even verzamelen voor de groepsfoto



De sneeuwput uit de 18^e eeuw en zicht op het kasteel dat uit de 12^e eeuw stamt





Aandachtig luisteren
naar onze eigen
"stadsgids" Joep



De grootste plataan van
de Comunidad Valencia
is 32 meter hoog !!!





Het historische centrum
met smalle straatjes
en kleurige huisjes



Het "stadsmuseum"



Is dit een "paparazzi" ?





Plaza de La Constitución





Naar het kasteel
was een hele klim



Maar de moeite
werd beloond
met een gezellig
etentje





Even goed tellen
of iedereen heeft
betaald



Het was weer een gezellige dag !