



Foto impressie van de Fiestas del Medievo del Rabal in Villena zondag 9 maart 2014



Met 50 deelnemers gaan we met de bus naar Villena



Bij aankomst koffie en een welkomstwoordje door Feike, onze gids voor die dag....





De oude
binnenstad van
Villena



geheel in
middeleeuwse
sferen





Een bruidsstoet
trok door de
smalle straatjes....

een valk zorgde voor de
trouwrings



waarna het huwelijk werd voltrokken
aan de voet van het kasteel.



Even pauze voor
een drankje in de grotwoning c.q. museum....



In die middeleeuwse steden
kan er van alles gebeuren





Onder een strak blauwe lucht
werd bij het kasteel
de lunch geserveerd





De "Tesoro de Villena"
(verborgen schat)

Na nog wat gewandeld te hebben door de straatjes , nemen we afscheid van Villena.



Met dank aan de gemeente Villena voor de organisatie van deze geslaagde dagtrip.

Tevens dank aan Cees Sterk voor het maken van de foto's.