

Foto impressie Fallas feesten Valencia 2016



Om 8:15 uur staat de bus met onze gids Sergio klaar voor vertrek

Controle van de deelnemerslijst en er moet natuurlijk ook worden betaald.



Een kort bezoek aan het cultureel- wetenschappelijk complex "Ciudad de las Artes y las Ciencias"....





Prachtige ontwerpen van de
Valenciaanse Architect
Santiago Calatrava....





Bij aankomst in het centrum zien we direct de eerste "fallas"....





Met onze gids door het mooie Valencia...





La Virgen de los Desamparados...





De “fallas” poppen zijn ware kunstwerken...





De "Masclatá", het knalvuurwerk



Hierna was het tijd voor de lunch





Jong en oud in
traditionele klederdracht...





Via de "Torres de Serranos" verlaten we het centrum.



Een dank-je-wel voor
Joep Malestein en Gerard Schipper
voor het maken van de extra foto's.